

's-Heerenberg, 23 april 2014

Aan besturen, directies en leerkrachten van de r.-k. basisscholen
en aan de geloofsgemeenschappen in De Graafschap en Liemers¹

Onderwerp: **UITNODIGING** voor de opening van
het '**Inspiratiecentrum Identiteit**'
in 's-Heerenberg

Geachte heer/ mevrouw,

De KSOG opent met gepaste trots haar klein doch inspirerend centrum in
hartje 's-Heerenberg.

We nodigen u van harte uit om bij deze feestelijke aangelegenheid aanwezig
te zijn:

Datum : 13 mei 2014
Plaats : Walsteeg 1, 7041 AT 's-Heerenberg
Tijd : 16.00 -18.00 uur
Parkeren : Rond Lidl aan de Emmerikseweg (Oudste Poortstraat),
nabij het voormalige 'Gouden Handen' creativiteitscentrum,
is voldoende parkeergelegenheid.
U loopt langs de bibliotheek links de Walsteeg in.
Programma: De opening zal in het teken staan van '**Eigentijds Katholiek**'.
Boeiende sprekers uit de praktijk delen hun ervaringen.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
In verband met de organisatie graag aanmelden via info@ksog.nl

Met vriendelijke groet,

Katholieke Schoolraad Oost-Gelderland,

Anton Schilderink,
voorzitter

Alfons Liesker,
secretaris

¹ Het werkgebied van de KSOG is de Achterhoek, waaronder verstaan wordt De Graafschap en de Liemers.

Programma

16.00 uur : Inloop met koffie of thee

16.30 uur : Opening door de gastvrouw Sabina Ritsema-Brammer

16.40 uur : Een kort woord van de voorzitter van de KSOG,
Anton Schilderinck

16.45 uur : Inleiding door **Romke van der Meer**.
Als leerkracht in een 'vervangingspool' ervaart hij de
diversiteit aan '**Identiteitsbeleving**' in diverse scholen.

16.50 uur : Inleiding door:

- **Everard Stege** (docent en projectleider professionalisering
Identiteit Saxion APO Hengelo) over de **post-HBO opleiding**
'Coördinator Identiteit'.
- **Martijn Sak**, één van de (afgestudeerde) '**Coördinatoren**
Identiteit', werkzaam op de **Bonifatiuschool** in **Enschede**.

Note

Saxion Hogeschool in Hengelo heeft in Twente het initiatief
genomen voor een opleiding 'Coördinator Identiteit'.
Idealisme, realiteit en praktijk gaan samen in Twente.
Een voorbeeld voor de Achterhoek?

17.15 uur : Informeel samenzijn

17.45 uur : Sluiting

Achtergrond

Inhoud geven aan de katholiciteit van basisscholen is in deze tijd geen eenvoudige opgave. Laten wij er geen doekjes om winden. Toen de scholen werden opgericht, vaak lang geleden, was de positie van de scholen in het verzuilde schoolsysteem duidelijk.

De huidige omstandigheden echter, waarin sprake is van een pluriformiteit aan leerlingen, ouders en leerkrachten, heeft consequenties voor de bepaling van de positie van de scholen vandaag de dag. Met andere woorden: wat betekent de naam '(Rooms)-Katholieke Basisschool' nog? Een indringende vraag die zich ook mensen buiten het katholiek onderwijs zo langzamerhand stellen, met respect voor artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs gewaarborgd wordt.

Toch geven diverse scholen met hart en ziel nu ook een eigentijdse vorm aan de katholieke identiteit. Bij andere staat die 'eigenheid' waarvoor de school ooit werd opgericht, op een wakend pitje. Sommige zijn wat opgeschoven of verkleurd tot een neutrale positie en voelen zich niet verbonden met de erfenis. Hoe het ook zij, de identiteit van r.-k. basisscholen vraagt aandacht, willen wij tenminste eerlijk zijn en recht doen aan de naam. De katholieke identiteit is een dynamisch begrip dat vraagt om invulling en beleving in ieder tijdsgewricht.

Wij zijn dan ook blij dat wij een klein, maar inspirerend centrum in 's-Heerenberg gaan openen. Vanuit dit centrum aan de Walsteeg gaan wij:

1. scholen naar vermogen ondersteunen;
2. scholen op de hoogte stellen van goede praktijkvoorbeelden voor een eigentijdse vormgeving van de identiteit in de Achterhoek, zonder ingewikkelde discussies;
3. scholen ook verbinden met ontwikkelingen t.a.v. de identiteit elders. Op deze wijze, zo geloven wij, kan er antwoord gegeven worden op de terechte vraag: wat houdt een katholieke school nog in? Ook wordt zo recht gedaan aan de invulling van de rijke erfenis van katholieke scholen, zonder een restauratie van wat eens was of een hang naar vroegere tijden. Die tijden zijn voorbij.