

# Geloof, hoop en liefde tegen woeste sultan

door **Hetty Dekkers**

**DRUNEN** – „Ik adviseer jullie niet nu je liefste gezicht op te zetten en naar de grootste boef van IS toe te rennen voor verzoening”, relativeert docent Bill Banning voor de zekerheid. Wel hoopt hij dat zijn leerlingen iets leerden van de les over **Fransiscus van Assisi**.

Het Drunense d'Oultremontcollege besteedde deze hele week aandacht aan 'katholiek onderwijs'. Dit in aansluiting op de landelijke actie van de Vereniging Katholiek Onderwijs. Maandag bezocht hulpbisschop Rob Mutsaerts de school, andere dagen kwam diaken Albert Soeterboek vertellen over zijn pelgrimstocht naar **Santiago de Compostella**. Docent Banning gebruikte zijn lessen godsdienst/levensbeschouwing om leerlingen bewust te maken van de eeuwige strijd tussen religies en hoe daarmee om te gaan. „Kijk altijd verder dan je neus lang is”, vatte hij het samen.

Vrijdagochtend is het de beurt aan een klas 4 atheneum. „Jullie merken maar af en toe dat je op een katholieke school zit”, start de bevlogen Banning zijn les. Maar Jezus kwam terug als mens, niet als katholiek, protestant of iets anders. En de belangrijkste

overeenkomst tussen christenen, moslims, hindoes, joden én atheïsten is dat het mensen zijn.

Christendom moet bijdragen aan menswording, al het andere is bullshit.”

Om zijn verhaal te staven, haalt Banning de kruistocht van 1219 erbij. Want het huidige IS-geweld in Syrië en Irak is jammer genoeg niets nieuws onder de zon. „Ook in die tijd was er veel haat tussen religies. De christenen wilden Jeruzalem terugveroveren op de moslims en dat deden ze op brute wijze. Ze maakten hun eigen volk af in Constantinopel, lieten gepeupel meevechten, stelden het belang van hun handelsroutes voorop. Ja, dat waren lekkere jongens hoor, die christenen.”

**Fransiscus van Assisi** was volgens Banning een verwende zoon van een Italiaanse handelaar. „Had hij in jullie tijd geleefd, dan nam hij vast cocaïne. Het was een feestbeest.” Na een zwerftocht door het bos kwam de latere heilige tot inkeer en ging alleen bewapend met geloof, hoop en liefde op een woeste sultan af. „Zijn halve familie was uitgeroeid, maar dat gold ook voor de christenen, zo blijf je bezig met geweld.” Fransiscus doorbrak dat door geweldloos het gesprek aan te gaan. Ook zijn latere volgelingen gebruikten bidden als wapen.