

Aan de directeuren van de katholieke scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs
(i.a.a. de bestuurders van het katholiek onderwijs)

Woerden, februari 2014

Voor aankondiging: de week van het katholiek onderwijs van 6 t/m 10 oktober 2014

Geachte heer, mevrouw,

De school als huis ter bemoediging, de kerk als veldhospitaal. Dit zijn misschien ongebruikelijke beelden maar treffend maken ze de uiteindelijke bedoeling van deze instellingen duidelijk. Het tweede beeld is van paus Franciscus, die met zijn gedrag mensen aanmoedigt tot dienstbaarheid en nederigheid. Het is een oproep die wel bij de katholieke school past, waarover tenslotte wordt gezegd dat ze vooral een dienst aan de samenleving is. Het verhaal gaat dat katholieke scholen werkelijk een gemeenschap zijn. Een plek waar de leerlingen zich met elkaar geborgen weten en zich juist daarom kunnen ontwikkelen. Waar leraren zich gerespecteerd voelen en samen met hun leerlingen zorgen voor een vruchtbaar klimaat. Fantasie of werkelijkheid, deze typering van de katholieke school?

Een gezamenlijke **week van het katholiek onderwijs** in week 41, van 6 t/m 10 oktober, voorafgaande aan de periode van de herfstvakantie, is een manier om deze vraag positief te beantwoorden. De week waarin scholen laten zien wat voor hen de katholieke waarden concreet betekenen en hoe die waarden in hun gewone schoolpraktijk zijn opgenomen. Hoe doen scholen dat? Werken aan vertrouwen, leren vergeven, gemeenschap zijn, zorg besteden aan anderen buiten de school, talenten gebruiken, verstillen. Hebben scholen misschien contacten met de geloofsgemeenschap en hoe doen ze dat?

De deelname van de school aan de **week van het katholiek onderwijs** bestaat hieruit dat de school in week 41 een bijzonder licht zal laten schijnen op waarden die ze echt van belang vindt. Wij als NKSr zullen de scholen van dienst zijn door praktische voorbeelden hiervan in een digitale folder op te nemen, die een aanvulling zal zijn op deze brief en aan de deelnemende scholen zal worden toegestuurd. Wij roepen u op ons te voorzien van voorbeelden en initiatieven, die wij vervolgens in deze folder zullen opnemen. Wij zijn ook van plan de week in beeld te brengen door naderhand een magazine met rapportages uit te brengen en dit breed te verspreiden. Ook willen wij de media voor de week interesseren. Het is een manier om het katholiek onderwijs te presenteren.

Wilt u uw deelname doorgeven aan Nico Dullemans, E: n.dullemans@vkonet.nl? Wilt u ook uw voorbeelden en initiatieven naar dit e-mailadres sturen?

Met hartelijke groeten,

Dick Wijte, *voorzitter*

De Nederlandse Katholieke Schoolraad wordt gedragen door de Vereniging Katholiek Onderwijs, de Kring van schoolleiders van christelijk geïnspireerd onderwijs, CNV Onderwijs, AOb/Sint-Bonaventura, de Vereniging van Katholieke Lerarenopleidingen, de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs, de Nederlandse Bisschoppenconferentie.